

**תפילת החייל היהודי
לפני יציאתו לקרב**

נתן לופס קרדוזו

רבון כל העולמים,

אנו, חיילי צבאות ישראל,
באים לפניך בהכנעה
ומייחלים לעזרתך.

אנו נקראים, שוב,
להגן על עמינו ועל ארץ הקודש
מפני אויבינו.

רחם עלינו, אבינו שבשמים,
וסייענו להגן על עמך
בידיים נקיות
ובלב מלא חמלה.

תן לעמנו הכוח
לשמור על רוח איתנה
לחיות באהדות, וללכת בדרכיך,
דרכי הצדק והאמת.

המצא שלות נפש לנשינו וילדינו, אבותינו ואמותינו,
רומם רוחם וחזקם,
בעת שאנו נלחמים עבור עמינו.

הצילנו מכל טעות,
מפציעת או הריגת אחינו החיילים
באש שלנו חלילה.

*אנא, אלהי כל בשר,
בל יפגעו אותם ילדים, המשמשים כמגינים חיים
לאויבים המסתתרים מאחריהם, על מנת להאשימנו בטבח ילדיהם

בל נפגע בשוגג בבתי ספר, בתי חולים,
ובשיירות מזון ותרופות.
עומדים אנו ביראה לפניך,
פן נגרום לחילול שם קדשך

האל החופש כליות ולב, הסר את רוח הרשעה מאויבינו;
הבינם את רוע דרכם ומעשיהם.
תן בלב תלמידיהם
שלא ישיתו ליבם

לדברי מוריהם,
המפיצים כנגדנו שנאה,
בספרי לימודם, ברדיו, בטלוויזיה, ובאינטרנט.

בל יסיתו ישרי לב בעולם כולו נגדנו,
ברוע לשונם של המטים את התקשורת,
אלו המונעים על ידי אנטישמיות.

מחה את רוע כוונותיהם של אותם חברים במועצת הבטחון
המעוותים את האמת.

האל רחום וחנון,
כנים דברי אחד מראשי ממשלתנו:
אולי נוכל, יום אחד, לסלוח לאויבינו על הרג ילדינו,
אך לעולם לא נוכל לסלוח להם על שאילצונו להרוג.

אנו מפילים תחינתנו לפניך,
אל תתן לנשמות יהודיות
לעמוד במבחן זה,
הקשה עלינו מנשוא.

אנו בני אברהם, עבדך,
שהתפלל על אנשי סדום הרשעים
בתקווה שישובו בתשובה
ויחיו חיים הגונים.

לפיכך אנו מפצירים בך,
החזר את אויבינו בתשובה,
תן בליבם להבין
שאנו אנשים טובים
וחפצים אנו לחיות בשלום
עם כל שכנינו.

בוהן לבבות, הסר עוולה ממחשבותם
מחשבות טבילת ידיהם בדמינו.
כיהודים, איננו מסוגלים להעלות על דעתנו לעשות כדבר הזה
אפילו לאויבינו הגרועים ביותר.

ציוויתנו לגור בארץ הזאת,
אשר גודלה בקושי עולה על גודלו של אי קטן,
ומנין תושביה קטן ממנין ערים רבות.
ב. קשת-נו לחיות כאן, כדי שנוכל להפיץ
את דברך הקדוש לכל קצווי תבל.

אך הנה אנו מוקפים בעמים רבים,

המונים למעלה ממאה מיליון איש.
השוכנים באחד האזורים הגדולים בעולם,
אך הם שוללים מאתנו את הזכות לחיות
אפילו בפינה הקטנה ביותר בתבל,
וכל חפצם הוא להשמידנו.

תן לעמי ערב ולפלשתינים
מנהיגים שהם אנשי צדק,
הדואגים באמת ובתמים לעמם
שלא יביאו את אחיהם לייאוש ולכאב כבד מנשוא
ולא יאשימו אותנו בעולה,
בבואנו לסייע להם.

עתה, לאחר אלפי שנות קיום בעולם,
לאחר גלויות, פוגרומים, עינויים,
גירושים ושואות,
מצאנו סוף-סוף את הדרך חזרה
למולדתנו הקטנה
אשר הבטחת לאבותינו.

אך שוב נמוגו חלומות השלום בעשן
לאחר שניסינו, תוך סיכון נפשנו,
למצוא דרך לאפשר לשכנינו
לחיות את חייהם שלהם.

בעוד אנו מוכנים היינו להקריב עבור טובתו של עם זה,
כפי שאף אומה אחרת לא הייתה מעולם,
בעוד שאנו הצענו להם ארץ, שלום, כלכלה,
ואף נשק להגן על עצמם,
אנו שוב משלמים את מחיר היותנו עם
הרוצה לתת אמן באומה אחרת ובמנהיגיה.
שוב הוליכו אותנו שולל.

מדוע רבים כל כך המבקשים לצייר אותנו כעם רשע?
אולי כדי לשלול את קיומך,
את דרישותיך המוסריות?
הם נחבאים מאחורי זדוניותם
ומכסים את מעשי העוולה שלהם ושל אבותיהם,
מעשים שפגעו בנו ובאבותינו במשך אלפי שנים.

אלוהי הצבאות,
גלוי וידעו לפניך כי אף צבא בתולדות העולם
לא הפגין איפוק כצבאנו.
אף צבא אינו נזהר שלא לפגוע ושלא להרוג כצבאנו.
אך מה עלינו לעשות כאשר אלפי הטילים ניחתים עלינו,

כאשר מוטל עלינו להגן על קרוב למיליון מאחינו ומאחיותינו בדרום ארץ הקודש,
ואף לא ניתנת לנו ההזדמנות להראות כל זאת בבירור לעולם כולו?

אנא, אדון השלום
שים שלום בליבם ובמחשבותם של אויבינו.
ויתעלו ברוח צדקה,
לבלתי שנוא אותנו על היותנו עמך

יתקדש בנו שמך,
זוהי תכליתנו וחלומנו.
תן לנו האפשרות, טוב,
להורות דרכיך לאומות העולם
תן להם לשמוע, להבין.

שונאי מלחמה אנו, יותר מכל עם,
אנו סולדים מן הצורך לאחוז בנשק,
איננו סובלים אפילו את קולות התותחים והטנקים שלנו.

אנו עם הספר,
ספר הדורש קדושה, חסד, ויושר.

גיבורינו אינם מפקדים ומצביאים,
אלא נביאים וחכמים,
אנשי צדקה...

ובכן, גאל אותנו מייסורים אלה,
הבא שלום על העמים,
לבל ניאלץ להשתמש בכוח נגדם,
ומנוס אין.

אל ישכח העולם שאין אנו לוחמים רק את מלחמתנו שלנו,
אלא את מלחמת האנושות כולה,
להכניע את רשעת הטרור אשר פשה בעולמך.

השיבנו משדות הקרב, בריאים ושלמים,
אם לא בזכותנו, אזי בזכות נשינו, ילדינו והורינו,
ונקדש את שמך.
ותקוים הברכה שברכת את אברהם אבינו:
"ונברכו בך כל משפחות האדמה"

זוהי תקוותינו.